



13 dagen tour – Kleurrijke Georgie*

Zaterdag 03.09.2022

Dag 1: Amsterdam – Tbilisi

Vandaag vertrekken jullie voor jullie onvergetelijke reis naar Georgië.

Vertrek: Amsterdam om 10:40

Aankomst in Tbilisi om 17:15 uur en transfer naar het hotel. Onze vertegenwoordiger staat op jullie te wachten met een bord met "Marc" er op. Op het vliegveld kunnen jullie een Sim kaart voor internet van "Magti" kopen.

Jullie worden naar jullie hotel gebracht. Een aansluitend naar het diner.



Overnachting in Tbilisi.

Zondag 04.09.2022

Dag 2: Tbilisi



De dag beginnen we met de Tbilisi stadstour - de oude en nieuwe stad. De stad biedt een grote verscheidenheid aan bezienswaardigheden, waarvan de meeste zeer oud zijn. Alle bezienswaardigheden in de oude binnenstad liggen op een paar minuten loopafstand van elkaar. We adviseren om jullie bezoek aan Oud Tbilisi bij de Metekhi Kerk om te beginnen, en van daar naar de stenen zwavelbaden te lopen. Zie onderweg een Vredes brug en Riki park, Meidan en Synagoge. Vergeet niet om Sioni Cathedral en Anchiskhati Kerk te zien. Dit markeert het einde van de oude stad. Na de lunch wandelen we langs de Rustaveli Avenue - de hoofdstraat van Tbilisi.

Om 19:20 vertrekken wij bij het hotel vandaan (met onze bus) naar het welkomdiner. Nadien worden jullie terug naar jullie accommodatie gebracht.

Overnachting in Tbilisi.

Maandag 05.09.2022

Dag 3: Tbilisi – David Gareji – Tbilisi (ca.200 km, ca.3,5-4 rij-uren)

In de ochtend na het ontbijt vertrekken we vanuit Tbilisi en rijden in de oostelijke richting naar het David Gareja-grotcomplex door een grimmig, semi-woestijnachtig landschap. In de stad Sagaredjo nemen we een afslag naar rechts om naar David Gareja te gaan. Het wegdek is op sommige plekken niet fantastisch, maar zeker de moeite waard om te gaan.

Onderweg in de woestijn zijn niet veel eetgelegenheden. Wij gaan lunchen in een dorp Udabno op de terug weg naar Tbilisi.



De stad biedt veel mogelijkheden om te ontdekken. Wandel door de oude stad, drink lekker een wijntje op een van de vele terrassen, ga met een Funiculaire naar de berg Mtatsminda (boven is een pretpark te vinden) en wandel onderweg naar boven door een Pantheon van bekende en belangrijke personen van Georgië, geniet van een adembenemend uitzicht over de stad vanaf Mtatsminda en blijf daar tot de zonsondergang om te zien hoe de warme stralen van de avondzon de stad strelen.

Of ga je vanmiddag een ander deel van de stad ontdekken. Word het Sololaki, met zijn mooie beschilderde portieken? Of misschien ga je naar de Agmashenebeli avenue en omgeving daarvan om van Art Nouveau gebouwen en gezellige hofjes te genieten?



In Tbilisi hoef je je nooit te vervellen. Er is een zeer speciale plaats vlakbij Tbilisi zee. Dat is een gigantisch monument dat aan de Stonehenge laat denken. Een beroemde beeldhouwer van Georgie, Zurab Tsariteli, heeft 16 pilaren van 30 meter ontworpen. Elke pilaar presenteert een bepaalde deel en belangrijke personen uit de geschiedenis van het land. Alle pilaren samen is het kronieken van Georgie! Indrukwekkend monument dat zeker bezoek waard is. Wil je nog iets verder uit het centrum gaan en toch in Tbilisi blijven? We vinden ook de moeite waard om een openlucht etnografische museum te bezoeken. Daar zien je verschillende traditionele huizen uit het hele land die bij het stichten van dit openluchtmuseum uit diverse regio's werden gebracht en kan je kennis maken met de levenswijzen en huishouden van de families uit alle regio's van Georgie. In elk huisje zal een lieve



dame je alles over het leven in het huis en zijn bewoners vertellen. De geschiedenis komt tot leven!

Deze beide plaatsen kan je gemakkelijk met taxi bezoeken.

Wil je liever dichterbij je hotel in de stad blijven? En houd je van musea? Er zijn verschillende interessante musea in de stad te vinden.

Als je liefhebber van parken bent wat den je dan over het bezoek aan botanische tuinen? Een oase van rust in de oude stad.

Wat je ook onderneemt of niet onderneemt, weten we zeker dat Tbilisi (wat letterlijk "In de warmte" betekend)

een warm plekje in je hart gaat krijgen.

[Georgische Nationale museum](http://museum.ge/?lang_id=ENG) algemene website
http://museum.ge/?lang_id=ENG

Kunsmuseum van Georgie
L. Gudiashvili Straat 1, Tbilisi

Etnografische openluchtmuseum
M. Berdzenishvili Straat 25 (Turtle Lake Road), Tbilis

Georgische Nationale museum
Rustaveli Avenue 3, Tbilisi

Etnografische openluchtmuseum
M. Berdzenishvili Str. (Turtle Lake Road), Tbilisi, Georgia
Open van 10:00 – 18:00 (dinsdag t/m zondag)

Dinsdag 06.09.2022

Dag 4: Tbilisi - Mtskheta – Kazbegi (ca.160 km, ca.3,5-4 rij-uren)

Vandaag hebben we een mooie reisdag voor de boeg richting het noorden van Georgië met een aantal stopen die je niet wil missen.

De eerste stop is bij Jvari een iconische plaats voor alle Georgiërs. Op deze plaats was het eerst Christelijke kruis in Georgië geplaatst als symbool van een nieuw geloof. Vandaag vind je daar een Jvari-klooster (6de eeuw) met een spectaculair uitzicht over bergen, rivieren en de oude hoofdstad van Georgië. Rij daarna door naar Mtskheta. Daar vind je en het Svetitskhoveli-klooster (11de eeuw) die net als Jvari op de UNESCO lijst staat. We rijden langs het Ananuri-kasteel. Ananuri - het architecturale complex die in de 17de eeuw werd gebouwd. Het is gelegen op de militaire snelweg van Georgia, op een zeer mooie plaats op het grondgebied van het Jinali waterreservoir. Het stuwmeer heeft helderblauw en dat levert mooie plaatjes op. Op de weg terug uit Kazbegi maken we een uitgebreide stop bij Ananuri. Daarna is het tijd om één van de mooiste bergroutes van Georgië te trotseren; de Georgian Military Highway. Deze weg begint in Tbilisi en eindigt in Rusland en was vroeger een belangrijke handelsroute. Het is een slingerende tweebaansweg die zich over de bergen manoeuvreert, waarbij je onderweg op bijzondere uitzichten over de Kaukasus getraakteerd wordt. Bijvoorbeeld in Passanauri kan je zien hoe twee rivieren, een zwart van kleur en andere wit van kleur (Zwarte en Witte Aragvi) bij elkaar komen. Spectaculair! De kleuren van water worden niet gemengd. Deze verschillende kleuren komen van de verschillende berg mineralen die de rivieren met zich meenemen uit verschillende soorten bergen.



Geniet van het uitzicht vanaf de platformen rondom hooggelegen ski resort Gudauri. En stop bij de vriendschap monument om van het monument zelf en van de bergen er om heen te genieten. Vanaf hier, bij gunstig weer, kan je paragliden en de wereld van canyons en bergen vanuit de lucht te ontdekken.



De komende twee nachten slaap je in het plaatsje Kazbegi, het letterlijke hoogtepunt van je reis tussen de bergtoppen van de Kaukasus. Kazbegi heet officieel Stepantsminda, maar in de volksmond wordt vaker Kazbegi gebruikt. In Sovjettijd kreeg Stepantsminda de naam Kazbegi. Aleksander Kazbegi was een schrijver, zijn monument staat in het centrum van het dorp, die uit een vooraanstaande familie uit Stepantsminda kwam. In zijn werken beschreef Kazbegi het leven van de hooglanders, een van zijn hoofdthema's was het conflict tussen persoonlijkheid en traditionele sociale normen. Hij was een

van de favoriete schrijvers van Stalin en in Kazbegi's werken inspireerden Soso Dzhughashvili (Stalin) - in het bijzonder is zijn pseudoniem Koba, volgens een van de versies, ontleend aan de roman "Vadermoordenaar", gepubliceerd in 1882, waar deze naam een eerlijke rover draagt die vecht voor gerechtigheid

Vandaag het is een echt outdoorcentrum van waar wandelroutes beginnen en verschillende uitstapjes te plannen zijn.

Je slaapt in een sfeervol comfort hotel in Kazbegi.

Woensdag 07.09.2022

Dag 5: Kazbegi – Gergeti (Trinity)- kerk – Dariali – Gvaleti – Kazbegi (ca.35 km, ca.45 min rijden)

In Kazbegi heb je een volle dag de tijd om de verbluffend mooie omgeving te ontdekken. Een van de



van de hoogtepunten in deze regio is de Trinity-kerk. Deze kerk is het iconische plaatsje van Georgië van een klein kerkje boven op een berg met een fenomenaal uitzicht over het Kaukasus berggebied. Een must-do op je reis.

Van Kazbegi kunnen jullie in 1,5 uur wandelen, door prachtige valleien en bossen naar de Gergeti Trinity Kerk die op 2170m boven zeespiegel ligt en ons een prachtig uitzicht op de Kaukasus en de stad Kazbegi biedt. Alternatief is om met eigen auto naar Gergeti kerk te rijden. Als het weer het toelaat, kunnen jullie een glimp

van een van de hoogste gletsjers in de Kaukasus – de berg Kazbegi (5047m) opvangen. In de ochtend (vroeg) heb je de meeste kans om de berg te zien.

Als je bijtijds vertrokken bent dan heb je vanmiddag nog tijd om naar de Dariali kloof te rijden, vlak bij de Russische grens. Je gaat richting de grens met Rusland en zal door de Dariali kloof rijden. De bergen en rotsen staan pijlrecht langs een kronkelede Terek rivier. Deze smalle weg tussen de machtige bergen was altijd bekend als "De poorten van Kaukasus" en werd door Plinius de Ouderen (een Romeins militair, letterkundige en amateur-wetenschapper) in zijn boek Naturalis Historia beschreven. Grote Russische schrijvers Pushkin en Lermontov waren door deze kloof geïnspireerd en hebben het zelfs in hun literatuur beschreven. Deze kloof staat ook bekend als de oude poorten van Alans (een volk in Kaukasus, voorvaders van Ossetiers). Bij de grens vind je een Dariali Archengel Klooster complex. Deze is dichtbij grens met Rusland, niet zo lang geleden, gebouwd om duidelijk aan te geven dat dit het land van Georgië is. In het klooster wonen er 15 monken. Ze hebben een kleine, maar zeer gezellig bibliotheek (toegankelijk voor iedereen), een



wijnkelder met zelfgemaakte wijnen en een kaasmakerij. 2 monken zijn naar Frankrijk geweest en hebben daar geleerd om “Franse” kazen te maken. Heerlijk!

Op de weg terug, nemen we een zijweg aan de rechter kant en gaan we een korte hike naar de Gvaleti-watervallen doen. Het is aangename wandelpad en jullie kunnen een bekende kleine waterval zien. Onze bus wordt geparkeerd dicht bij de grote weg en van daar ga je lopen.

We keren daarna terug naar Kazbegi waar we diner hebben en een avond kunne doorbrengen.

Donderdag 08.09.2022

Dag 6: Kazbegi – Stalin-museum Gori – Rabat – Vardzia (ca.380 km, ca.6-7 rij-uren)

Na het ontbijt stap je de auto in voor weer een mooie reisdag. De eerste stop is in het dorpje Gori - het hart van de Kartli regio. Hier is Jozef Stalin, communistische dictator van de Sovjet-Unie,



geboren. Vandaag de dag staat er een bizar museum waarbij je meer leert over het leven van Stalin. Wie zijn zijn ouders geweest, waar studeerde hij, hoe is hij zo een persoon geworden zoals hij was...? Antwoorden op deze en andere vragen krijgen we tijdens ons bezoek aan het Stalin museum. We vinden het zeker de moeite waard om het museum te bezoeken. Entree kost 15 lari per persoon en regelmatig wordt er rondleiding in het Engels gegeven

(zodra er genoeg bezoekers voor het Engelse taal zijn begint een rondleiding, informeer bij de kassa die in de centrale hal aan de linker kant zit). We bevelen zeker de rondleiding met een gids aan. Tegenover de vaak voorkomende mening dat in het museum Stalin geprezen wordt, geven de gidsen allen neutrale en feitelijk informatie over zijn leven en het leven in Sovjet-Unie in de periode van Stalin. Tijdens rondleiding zie je het museum zelf, een nagebouwde kleine kamer (vraag gids om die te laten zien, want sommige gidsen slaan het over omdat de expositie daar weinig voorstelt. Een grotere expositie over het “Rode terreur” bevindt zich in Tbilisi in het Nationale museum van Georgie) over terreur tijdens regering van Stalin, zijn geboortehuis in het park voor het museum en de origineel gepantserd wagon die Stalin voor zijn reizen gebruikt heeft.

Na de stad Borjomi gepasseerd te hebben, bezoeken we de stad Akhaltsikhe en zijn prachtige fort Rabath. In de tijd van het Ottomaanse Rijk was het een belangrijke stad voor de Turken. Lokale heersers van Meskheti adopteerden de islam en bouwden in de 16e-17e eeuw een fort dat later Rabat werd



genoemd. Tijdens de Krimoorlog in de 19e eeuw speelde dit fort een grote rol in de strijd tussen de Turken en het Russische rijk.

Na een bezoek aan Rabat gaan we verder naar Vardzia.



De komende 2 nachten slaapje in een bijzondere resort midden in de natuur.

Vrijdag 09.09.2022

Dag 7: Vardzia – Phoka en Paravani meer – Vardzia (ca.230 km, ca.4-4,5 rij-uren)



Na het ontbijt gaan we de Samtskhe-Javakheti plateau ontdekken. Vanaf Vardzia nemen we de weg langs Khertvisi Vesting. Als eerst gaan we richting Armeense grens om daar een bijzondere russische dorp Gorelovka te bezoeken en dan keren we terug op de weg naar Sagamo en Paravani meren (2000 meter boven zeeniveau). Op sommige plaatsen is het wegdek niet helemaal fantastisch maar dat is ook een onderdeel van het land en dagelijks leven van lokale mensen.

Je rijdt hier door authentieke dorpen, waar het dagelijkse leven van het Georgische volk te zien is. We bezoeken onderweg zeker een van de weinige in Georgie kleine nonnenklooster in Phoka. Het klooster staat bekend om hun zelfgemaakte chocolade, kaas, honing en jams. He is moeilijk om uit tientallen potjes jam met super bijzondere smaakcombinaties eentje te kiezen om mee te nemen. Neem je tijd!

Hier gaan we picknicken aan de oever van de Paravani meer.



We rijden terug want is het tijd om grottenstad Vardzia te bezoeken. Het is een complex van kerken en kloosters die rond de 12de eeuw zijn uitgehouwen uit de rotsen van een 500 meter brede klif. Via allerlei gangen en terrassen verken je de stad.

Tip: neem een vest mee, want het kan in de grotten best fris zijn.

Zaterdag 10.09.2022

Dag 8: Vardzia – Borjomi – Kutaisi (ca.260 km, ca.5-6 rij-uren)

In de ochtend vertrekken we naar de tweede grote stad in Georgië – Kutaisi. Onderweg bezoeken we de stad Akhaltsikhe en zijn prachtige fort Rabath. In de tijd van het Ottomaanse Rijk was het een belangrijke stad voor de Turken. Lokale heersers van Meskhete adopteerden de islam en bouwden in de 16e-17e eeuw een fort dat later Rabat werd genoemd. Tijdens de Krimoorlog in de 19e eeuw speelde dit fort een grote rol in de strijd tussen de Turken en het Russische rijk.

Verder ga je tijdens deze hoogtepunten Georgië reis richting Borjomi. Het dorp staat vooral bekend vanwege haar bronwater. Het natuurlijke water komt van diep onder de grond en heeft een temperatuur van ongeveer 38 °C. Het water zou een helende werking hebben en daarom werd Borjomi vroeger druk bezocht door Russische tsaren die hier hun vakanties doorbrachten in hun nu vervallen paleizen. Loop over de Witte brug, over de rivier Mtkvari, die dicht bij je accommodatie is en neem je de weg links. Je loopt langs Borjomi Park Railway Station en zodra je een klein riviertje over de brug loopt sla je rechtsaf en loop je langs het riviertje richting Centraal Stadspark. In het park kunnen jullie het water direct uit de bron proeven maar verwacht geen zachte spa-blauw smaak... Wij hielden er een ziltige smaak aan over. Loop nog verder in het park en zie je daar een beeld van Prometheus en een waterval. Bij de entree van het park kan je ook een kabelbaan nemen naar een berg waarvan je het hele dal waar Borjomi ligt kan zien.



Daarna vervolgen we onze weg naar Kutaisi die in het Westen van Georgië ligt.

Overnachting in Kutaisi.

Zondag 11.09.2022

Dag 9: Kutaisi en omgeving (ca.25 km, ca.45 min-1 rij-uren)



Vandaag heb je alle tijd om Kutaisi te verkennen. Je zal meteen merken, dit is een stad van een heel ander kaliber dan je eerder in Georgië hebt gezien. We hebben in de stad de bus niet echt nodig, want alles is op loopafstand te bereiken. Het centrum is compact, charmant en vooral heel Georgisch.

Wat we ook heel erg leuk in Kutaisi vinden is om samen een lokale boeren markt (Green Markt) te bezoeken. Het is heel kleurrijk en inwoners van Kutaisi maken hier hun dagelijkse boodschappen.



We brengen zeker een bezoek aan het Gelati-klooster, gelegen net buiten de stad. De bouw van dit klooster werd al in de 12-eeuw gestart en is daarmee een van de highlights van de stad. Gelati-klooster - het belangrijkste culturele en educatieve centrum van de middeleeuwen. De handgeschilderde fresco's op de muren en het plafond zijn meer dan indrukwekkend. We konden hier zelf uren naar kijken. Het klooster werd opgericht door de Georgische koning David Agmashenebeli. Nabij het klooster ligt Gelati Academy - een cultureel-educatief centrum, dat bedoeld was om het tweede Jeruzalem in het oosten te worden. Bijna alle koningen van het Verenigde Georgië liggen in het Gelati-klooster begraven. Een van de grootste en belangrijkste koningen van Georgië, David Agmashenebeli, is begraven onder de grote poort aan de andere kant van het klooster. Hij wilde expres daar begraven worden zodat alle mensen die naar het klooster zullen komen over zijn graf zouden lopen. Zo nederig was hij en zo respecteerde hij zijn volk en diende zijn land en zijn volk. Gelati klooster staan op de UNESCO-werelderfgoedlijst. We bezoeken ook Motsameta klooster gelegen boven een bijzondere kloof. Vandaag voor het diner heb je nog even de tijd om zelf in de stad op ontdekking te gaan.



Maandag 12.09.2022

Dag 10 – Kutaisi – Martvili Canyon - Prometheus Grotten – Tskaltubo – Kutaisi (ca.120 km, ca.3-3,5 rij-uren)

We gaan er op uit vandaag en bezoek twee van de natuurlijke wonderen van Georgië: de Prometheusgrot en de Martvili-canyon. De Prometheus-grot (het werd in 1984ontdekt) is een van de grootste ter wereld en heeft veel ondergrondse rivieren en over sommige van die rivieren kun je varen. Je regelt dit makkelijk ter plaatse. In de Martvili-canyon lijkt je van de ene filmset naar de ander te lopen: van waterval naar uitzichtpunt of open grot met helderblauw water.



Prometheus Cave is een van de natuurlijke wonderen van Georgië en een van de grootste ter wereld en heeft vele ondergrondse rivieren. Het werd ontdekt in 1984. De unieke kenmerken omvatten een verscheidenheid aan zalen en landschapsdiversiteit.



Na dat jij de grotten bezocht heb, maak een stop en een wandeling in een oude Sovjet Spa-stad Tskaltubo. Hier werden veel sanatoria voor de Sovjet mensen gebouwd. Zelfs Stalin had daar zijn privé bad (bij Bron nummer 6). Vandaag zie je nog de oude glorie van die tijd terug.

Daarna keren we terug naar Kutaisi waar we overnachten.

Dinsdag 13.09.2022

Dag 11: Kutaisi – Mestia (ca.260 km, ca.5-5,5 rij-uren)

Bereid je voor een lange reisdag naar het gebied Svaneti in het noorden. Ongerept met hoge bergen, besneeuwde bergtoppen, gastvrije Svaneten en authentieke dorpen die omringd zijn door traditionele verdedigingstorens.



Net voordat je de regio inkomt, stoppen we even bij de Enguri



waterkrachtcentrale. Deze behoort tot een van de hoogste in de wereld! Indrukwekkend!

Over bergpassen en langs kuddes koeien kom je uiteindelijk kom je aan in Mestia, het centrum van Svaneti. Tot een aantal jaar geleden was Svaneti niet open voor toerisme en de lokale volken leefden heel afgesloten van de rest van Georgië. De gebruiken en tradities zijn hierdoor goed bewaard en spreken de Svans een eigen, ongeschreven, taal die geen andere Georgiër goed verstaat.

We overnachten 2 nachten in Svanetië.

Woensdag 14.09.2022

Dag 12: Mestia – Ushguli – Mestia (ca.100 km, ca.3-3,5 rij-uren)



Deze dag staat in het teken van de natuur in Ushguli, maar in dit afgelegen dorp kom je niet zomaar. De weg naar Ushguli gaat over ruig terrein. Daarom hebben we hier een lokale chauffeurs voor jullie geregeld die ons ophalen bij je guesthouse in Mestia rond 09:00 uur in de ochtend. Hij kent de weg, (en spreekt heel goed "handen en voeten" taal) op

zijn duimpje en manoeuvreert je over deze hobbelige weg, met wat fotostops onderweg. We gaan wat foto stops onderweg doen. We rijden ongeveer in 2 – 3 uur naar Ushguli.

Ushguli en omgeving staat op de werelderfgoedlijst van Unesco en je ziet al snel waarom. We maken een wandeling in dit gebied waarbij je getraakteerd wordt op spectaculaire uitzichten en direct wat meekrijgt van het lokale leven hier. De chauffeurs wachten op ons en brengen ons na een paar uur weer veilig 'thuis'.



Overnachting in Mestia.

Donderdag 15.09.2022

Dag 13: Mestia – Kutaisi – Amsterdam (ca.240 km, ca.5-5,5 rij-uren)

Vanochtend vertrekken we terug richting Kutaisi. We rijden naar het vliegveld waar je de vlucht terug naar huis neemt. Je bent weer veel avonturen rijker geworden en wellicht ben je zo'n Georgië-fan geworden, dat we je snel weer terugzien! Want Georgië heeft nog veel meer te bieden!



Nuttige sites:

[Georgië](#)

https://georgia.travel/en_US

[National Parks of Georgia](#)

<https://nationalparks.ge/en/main>

[Georgian museums](#)

<https://georgianmuseums.ge/en/>

* Programma is onder voorbehoud van wijzigingen